



—
Naam: William de Pree
Functie: Zorgplancoördinator
Locatie: Vivium Dagbehandeling de Larikshof

Meeleven en samen beleven

William de Pree werkte als activiteitenbegeleider en nu als zorgplancoördinator bij Vivium de Larikshof. Naar deze dagbehandeling komt Riet Weterings (93) twee dagen per week. Ze kunnen het goed met elkaar vinden: 'Hij leeft met iedereen mee. En wij waarderen en accepteren hem.'

Met achttien jaar werkervaring bij Vivium in Laren typeert William zichzelf als 'honkvast'. 'Ik kan hier in mijn werk mezelf neerzetten', verklaart hij. 'Dat vind ik bijzonder.' Hij is creatief, houdt van sfeer maken en er goed uitzien. 'Dat geldt voor mezelf, maar ook voor het pand', wijst hij op de aankleding en inrichting van de entree en de ruimtes. 'Als hij binnenkomt, zie je 'm niet over het hoofd', haakt mevrouw met een lach gevat in terwijl ze naar zijn vrolijke shirt wijst. William barst in lachen uit.

'Ik leef echt toe naar de dagen dat ik hier ben.'

Iets betekenen in het leven van cliënten is wat hem drijft. 'Mijn uitdaging is op dezelfde golflengte te komen en recht te doen aan ieders eigenheid.' Om contact te maken, gebruikt hij regelmatig zijn eigen leven. Zoals toen zijn ouders, dezelfde leeftijdscategorie als de cliënten, kort na elkaar overleden; hij las de rouwkaart aan de groep voor.

'Ik zet graag een goede sfeer neer. Dat hoeft niet altijd vrolijk te zijn', legt hij uit. 'We hebben ook oog voor verdriet.'

Mevrouw Weterings haalt De Telegraaf tevoorschijn. 'Die neem ik altijd van thuis mee. William leest voor wat ons interesseert', knikt ze goedkeurend. Met wie wil maakt hij graag een ommetje door de tuin van De Stichtse Hof. Mevrouw vertelt enthousiast hoe ze van geraapte appels een appeltaart bakten en geplukte bloemen in zelfgemaakte bloemstukjes eindigden. Sport en spel vindt ze het leukst. 'Ik merk dat mijn schouders soepeler blijven', draait ze beide rond.

Ze geniet zichtbaar van de sfeer en het samen beleven, waar William voor staat. 'En ik kan hem alles vragen. Het is ook gewoon gezellig ouwehoeren met William', knipoogt ze met een Amsterdam accent. 'Zonder gekheid: ik leef echt toe naar de dagen dat ik hier ben.' Om daar vervolgens nuchter aan toe te voegen: 'Dan slaap ik 's avonds als een os.'