

‘Ik kom uit Breda, haar familie heeft er gewoond’



Tekst: Miriam Vijge
Foto: Paul Tolenaar

Gooi en Vechtstreek – Jef Nelemans (87) uit Bussum kwam bij Vivium even bijtanken met Verzorgd logeren. Hij bloeide helemaal op en kon in Godelinde blijven wonen. ‘Vanaf de dag dat ik hier ben, ben ik gelukkig.’ De humor en de klik met verzorgende Monique Feij spelen daarbij een rol.

COLOFON

Vivium helpt mensen verder

Vivium Zorggroep helpt mensen om hun eigen leven te blijven leiden, in elke levensfase. Zo gezond, vitaal en zelfstandig mogelijk. Ook ondersteunen we partners en familie indien gewenst. Wij geloven in de kracht van mensen. Onze klanten en hun naasten weten zélf het beste welke ondersteuning ze nodig hebben. Wij luisteren en werken samen aan een oplossing die past. Of het nu gaat om zelfstandig wonen, revalidatie, goede zorg, een passende woonsituatie of plezierig leven: Vivium helpt mensen verder.

Op deze pagina leest u meer over Zorgeloos Wonen. Kom naar de Open dag op 3 november in De Gooise Warande, Godelinde, Johanneshove en Oversingel. Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.vivium.nl/opendag.

Deze Zorgpagina is een uitgave van:



Contact

(035) 6 924 924
Ma t/m vrijdag 8.00-17.00 uur
info@vivium.nl
www.vivium.nl

‘Onze verstandhouding is uitstekend!’ zegt meneer Nelemans met een Brabantse tongval en een lach van oor tot oor. Hij kijkt geamuseerd naar Monique. Ze is eerst verantwoordelijk verzorgende bij Vivium Godelinde en leerde meneer kennen toen hij op dezelfde verdieping als zijn huidige appartement als tijdelijke logé verbleef. ‘Maar ook haar collega’s zijn allemaal zo vriendelijk, zo amicaal. Het is hier heel gezellig.’

Dat komt ongetwijfeld ook door de vrolijke muziek die uit zijn stereo schalt. Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat staat de Duitse zender ZDF op. ‘Heerlijk binnenkomen hier, hoor’, zegt Monique. ‘Met altijd een vriendelijk goedemorgen. Meneer vertelt dan vaak spontaan wat al gedaan is of waar hij mee bezig gaat. Hij is zo opgeruimd van karakter en een heel tevreden mens.’ Hij hoort het aan met de armen over elkaar. Dan schiet ’m te binnen: ‘En als ze weer gaat, zeg ik altijd ‘houdoe, hè!’ In een reflex zegt Monique het precies zo terug en ze proesten het allebei uit.

‘Even wat ouwehoeren samen’

Meneer Nelemans komt oorspronkelijk namelijk uit Breda en Moniques familie heeft er gewoond. Ze herkent en geniet van het taaltje en de uitspraak. ‘Als zij binnenkomt om iets te regelen of voor een praatje, word ik altijd blij’, vertelt hij zijn kant van hun klik. Dan tegen Monique op z’n Brabants: ‘Even wat ouwehoeren samen, hè meiske.’ En weer die lach. Volgens meneer straalt ze het uit naar de collega’s, ‘want er zit er geen ene tussen die niet aardig is.’ Volgens Monique zorgt juist meneers positieve instelling en vriendelijkheid voor eenzelfde reactie.

Sinds zijn vrouw Liesbeth twee jaar geleden overleed, woonde meneer alleen in ‘een prachtige grote flat’. Hij was al eens met een van zijn dochters naar een Open dag van Vivium geweest en zag een verhuizing naar Godelinde best zitten. Dat moment kwam na de zoveelste valpartij onverwachts snel. Na een maand verzorgd logeren kon meneer op dezelfde gang verhuizen naar een eigen appartement. Hier woont hij zelfstandig met hulp en zorg dichtbij. ‘Fijn dat we hem ook na die maand goed kunnen blijven ondersteunen’, zegt Monique. Ze zag hem in die ene maand helemaal opbloeien. Meneer knikt: ‘Ik voel me hier gewoon thuis.’

Want alleen is ook maar alleen, kijkt hij terug naar de grote flat waar hij woonde en steeds minder uit kwam. ‘Alleen eten is niets aan, hoor’, zegt hij. In Restaurant Godelinde, waar familie en buurtbewoners ook welkom zijn, hoeft dat ook niet. Voor je het weet eet je weer beter en heb je weer meer energie. Meneer legt makkelijk contact en doet graag mee aan activiteiten. ‘Koersbal; ik had er nog nooit van gehoord. Maar nu sta ik als eerste daar als het zo ver is.’ Monique knikt. ‘En hij komt altijd enthousiast terug, zoals laatst van een concert met klassieke muziek.’ – ‘O ja! Prachtig!’ reageert meneer meteen. Met een glimlach en een hoofdknik naar Monique vervolgt hij gevat: ‘En als ik haar dan in de gang of beneden tegenkom, dan zeg ik net even meer en extra gedag.’

Prettig wonen, midden in het leven, met alle zorg dichtbij?

Wonen in een prettig appartement, met gezelschap en faciliteiten dichtbij? Dat kan bij Vivium. Betaalbaar en in een fijne omgeving. Als u wilt, krijgt u ondersteuning. Bijvoorbeeld bij klusjes in huis of zorg bij u thuis. Met Zorgeloos wonen kiest u ook voor veiligheid en comfort. Door het scheiden van wonen en zorg, houdt u zelf de regie over uw leven. U huurt een eigen appartement om op uzelf te kunnen zijn. En heeft u zin in een praatje? Dan is gezelschap altijd in de buurt. Bijvoorbeeld in het sfeervolle restaurant of bij de diverse activiteiten.

Open dag Zorgeloos wonen in Bussum, Laren en Weesp

U bent van harte welkom voor een rondleiding, bijvoorbeeld tijdens de Open dag op zaterdag 3 november van 10.00 tot 13.00 uur in Johanneshove in Laren, De Gooise Warande en Godelinde in Bussum en Oversingel in Weesp. U bent dan ook van harte welkom om te proeven van de sfeer in de restaurants! Meer informatie leest u op www.vivium.nl/opendag.