

Eens een buitenmens, altijd een buitenmens



Tekst: Miriam Vijge
Foto: Paul Tolenaar

Gooi en Vechtstreek – Eigenlijk vindt mevrouw Will Voskamp (88) het maar niks dat ze wat van haar vrijheid moest inleveren, maar ja. Gelukkig hebben mensen met dementie bij Vivium de ruimte om zichzelf te blijven. ‘De tuin hier is ruim en fan-tas-tisch!’

COLOFON

Vivium helpt mensen verder

Vivium Zorggroep helpt mensen om hun eigen leven te blijven leiden, in elke levensfase. Zo gezond, vitaal en zelfstandig mogelijk. Ook ondersteunen we partners en familie indien gewenst. Wij geloven in de kracht van mensen. Onze klanten en hun naasten weten zélf het beste welke ondersteuning ze nodig hebben. Wij luisteren en werken samen aan een oplossing die past. Of het nu gaat om zelfstandig wonen, revalidatie, goede zorg, een passende woonsituatie of plezierig leven: Vivium helpt mensen verder.

Op deze pagina leest u meer over een nieuw thuis voor mensen met dementie bij Vivium. Voor meer informatie of een nadere kennismaking bent u van harte welkom tijdens onze Open dag ‘Wonen met dementie’ op 23 september, www.vivium.nl/opendag of kunt u een afspraak maken via Klantadvies (035) 6 924 735.

Deze Zorgpagina is een uitgave van:



Contact
(035) 6 924 924
Ma t/m vrijdag 8.00 -18.00 uur
info@vivium.nl - www.vivium.nl

Wie mevrouw Voskamp zoekt, heeft buiten de grootste kans. ‘Ze is echt een buitenmens’, zegt zoon Dirk naast haar wandelend door de fraai aangelegde tuin in Vivium De Stichtse Hof in Laren. Langs de vijver lopen ze naar het terras bij café De Klepperman. Mevrouw Voskamp draait haar stoel meteen naar de zon. Ze wijst op een berg tuinafval langs het pad. ‘Kijk, daar heb ik vanochtend onkruid gewied.’ Ze steekt in en om het huis regelmatig de handen uit de mouwen.

‘Zo comfortabel en plezierig mogelijk leven’

Ze woonde lang zelfstandig in Klazienaveen. Totdat ze viel, en na het ziekenhuis in een Drents verzorgingshuis belandde, waar ze niet kon aarden. De combinatie slecht zicht, diabetes en dementie maakte dat de familie op zoek moest naar een nieuw thuis. ‘Liefst bij ons in de buurt’, legt Dirk uit. Hij woont in Naarden en zijn zus in Amsterdam. ‘Vanwege de goede reputatie en ook de grote tuin kozen we voor De Stichtse Hof. Hier kan ze zo comfortabel en plezierig mogelijk van het laatste stuk van haar leven genieten. Ze wordt hier goed verzorgd.’ In het weekend komen kinderen en kleinkinderen bij oma samen. ‘Ruimte genoeg voor hen om hier rond te rennen’, zegt mevrouw Voskamp.

Ze mist het sociale leven van vroeger wel. ‘Daarom is die discussiegroep hier ook zo fijn’, vertelt ze over de bijeenkomsten geleid door een geestelijke verzorger. ‘Zonder vriendinnen komen je gedachten niet verder dan jezelf. Zo kan ik toch over het leven en het einde praten.’ Later toont ze trots De Kapel: ‘Dit is ook zo’n fijne plek. Ik ga er elke zondag heen.’ Naast deze geloofsvieringen geniet ze regelmatig van de concerten in huis. ‘Lichte muziek vind ik prachtig!’ Ze wandelt dus veel, maar fietst ook graag met een vrijwilliger. ‘Dan gaan we op een tandem Laren in. Die meneer kent alles en iedereen. Een fijn dorp met prachtige huizen. Ken je het huis van meneer Dreesmann?’

Dirk glimlacht en vertelt over zijn ervaring na ruim een jaar De Stichtse Hof: ‘Medewerkers denken echt met ons mee en we worden goed op de hoogte gehouden. Wij kunnen het aan De Stichtse Hof overlaten. Voor ons betekent dat zekerheid en een

zorg minder. We vertrekken nu met een gerust hart.’ Mevrouw Voskamp knikt begripvol, maar moppert quasi-verongelikt: ‘Ze zijn wel lief, hoor, alleen gebruikt niet iedereen mijn voornaam. Maar ze houden wel rekening met me: lekker pap in plaats van brood als ontbijt en ’s avonds geen aardappels maar wat anders lekkers.’ En ze heeft ook vrienden gemaakt, weet Dirk. ‘Je kent hier iedereen en iedereen kent jou!’ Haar ogen glimmen: ‘Een meneer boven roept altijd uit het raam ‘schoonheid’ als hij me in de tuin ziet. Weet je hoe ze me hier ook weleens noemen? Mevrouw Zonwijzer.’

Marja Hoogendoorn, Sociaal Agoog bij Vivium

‘Als Sociaal Agoog ondersteun ik de teams en familie in de omgang met mensen met dementie. Een bijzondere en dankbare taak. Een verhuizing is altijd ingrijpend. Zeker wanneer je door gevorderde dementie niet thuis kunt blijven wonen, is dit verwarrend en emotioneel. Dan heb je een hecht netwerk van zorg, familie en vrijwilligers om je heen nodig. Samen brengen wij de achtergrond en gewoontes van nieuwe bewoners in kaart. Door hen te leren kennen én met familie in gesprek te gaan kunnen we de zorg en omgeving afstemmen op hun persoonlijke voorkeuren. Daarnaast begeleiden wij mensen die moeite hebben om te wennen in hun nieuwe woning. Want alleen als je jezelf kunt zijn, kun je je uiteindelijk thuis voelen!’

Open dag ‘Wonen voor mensen met dementie’ op 23 september a.s.

Wilt u met eigen ogen zien hoe wij mensen met dementie een nieuw thuis bieden? Of meer weten over dementie? Dan bent u van harte welkom voor een kennismaking tijdens onze Open dag. Op zaterdag 23 september kunt u van 11.00-14.00 uur de sfeer komen proeven in De Bolder in Huizen, De Antonius Hof in Bussum, De Stichtse Hof in Laren, Hogewey in Weesp of Torendael in Amsterdam-Zuid.

Kijk voor meer informatie op www.vivium.nl/opendag.